

Het (t)huis maakt al volledig deel uit van de lokale gemeenschap. De inwoners van Dolok Masihul en van omliggende dorpen slaan regelmatig de handen ineen om de stichting te helpen. In mei is er een afvaardiging van de gemeenschap in Dolok Masihul bij Anak Sumatera op bezoek geweest om een grote donatie te geven in de vorm van levensmiddelen.



De donatie bestond uit onder andere vier zakken rijst, eieren, een doos vol zakjes Indomie, en bloem. Wij zijn heel blij voor de betrokkenheid van de lokale gemeenschap met de stichting.

Er zijn een paar grotere, lage tafels gekocht waaraan de kinderen gezamenlijk kunnen werken. De kinderen vinden het fijn om op de grond te zitten en aan deze tafels gaat dat heel goed.



Hier zijn de kinderen bezig met hun huiswerk voor de Engelse les. Zo kunnen zij ook nu lekker buiten bezig zijn.

Voor de kinderen zijn verschillende activiteiten opgezet om hun creativiteit te stimuleren. Zij doen dat altijd met elkaar waardoor ook het samenwerken ontwikkeld wordt. Zij helpen elkaar als het moeilijk wordt en motiveren elkaar om dingen te ondernemen. Deze keer hebben de meisjes hun hijab versierd met kralen en hebben zij samen met de jongens plumeaus gemaakt van nylon draad. De resultaten mogen er zijn. De kinderen zijn heel trots op wat zij gemaakt hebben.



De meisjes hebben zich van hun verzorgende kant laten zien. Toen besloten werd dat een bezoekje aan de kapper wel eens een goed idee was, kwamen zij met een beter idee. Het resulteerde in een leuke middag waarin zij met elkaars haar aan de slag gingen. Het werd gewassen, geföhnd, en in model gebracht. De meisjes hebben hier veel plezier met elkaar beleefd.



Tenslotte nog heel mooi nieuws van het bestuur: voorzitter van Stichting Anak Sumatera, (Tante) Annie is samen met haar man John op 27 juni vertrokken naar Dolok Masihul. Zij blijven daar 28 dagen. Zij gaan met het bestuur aldaar er aan werken om de stichting nog mooier en beter te maken.



Geef straatkinderen een toekomst!



Stichting Anak Sumatera

www.anaksumatera.org

Elke donatie is welkom op: NL57 INGB 000 755 8980

Hoeveel zou je willen doneren

€ 25,00 Eén maand eten

€ 30,00 Schoolboeken

€ 6,00 Eén week eten

€ 200,00 Eén jaar school

€ 12,00 Twee weken eten

