

In maart zijn drie kinderen aan de zorg van onze stichting toevertrouwd. Zij zijn aangemeld door de sociale dienst van de regio Serdang Bedagai. Twee jongens zijn broertjes, Ishak Marsudi van 5 jaar en Iskandar Marzuki van 10 jaar. In het rapport van de sociale dienst wordt vermeld (op basis van getuigenissen van familie, buurman en maatschappelijk werker) dat Iskandar en Ishak alleen bij de vader wonen, en dat de biologische moeder van de kinderen ongeveer 2 jaar geleden is overleden. Tijdens de zorg van de vader van de kinderen ervaren zij verschillende zorgwekkende aandoeningen die vertragingen en obstakels veroorzaken in de groei en ontwikkeling van de kinderen.



Ishak Marsudi



Iskander Marzuki



Het derde kind is Edi Setiawan, hij is 12 jaar. Hij is een weeskind. Zijn familie heeft aangegeven dat zij de zorg voor hem niet aankunnen en hebben gevraagd of er plaats voor hem is in onze stichting. Wij zijn blij dat wij de zorg voor deze kinderen op ons kunnen nemen.

Er wonen nu dertien kinderen in ons (t)huis. Het team in Dolok Masihul is zeer gemotiveerd om de kinderen een warme plek te bieden waar zij zich snel thuis zullen voelen.

**Van 23 maart tot 21 april was de vastenmaand Ramadan.** In deze periode eten en drinken de bewoners van het (t)huis niet tussen zonsopkomst en de schemer voor zonsondergang. En omdat Dolok Masihul dicht bij de evenaar ligt is het dan van ongeveer 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Het openbare leven is daarop aangepast en ook de scholen geven dan maar een paar uur les per dag. Het is voor iedereen een bijzondere tijd waarin veel dingen samen gedaan worden. Bijvoorbeeld het voorbereiden van eten, en vooral hapjes, die bij de Iftar (de avondmaaltijd die het vasten van elke dag tijdens de Ramadan breekt) gegeten worden.



Hier bereiden de kinderen 'kolak pisang ubi'. Kolak is een zoet gerecht dat in de middag of begin van de avond wordt geserveerd. Het gerecht bestaat uit stukjes cassave en bakbanaan in een santensaus. Als u geïnteresseerd bent in dit lekkere toetje, laat het ons weten, zeiden de kinderen. Zij willen graag het recept met u delen.



Aan de tafel, gedekt met bananenbladeren, besloten de kinderen en begeleiders de dag vasten met de Iftar.

**De vastenmaand is voor moslims** dé maand om goede dingen te doen. De stichting heeft dan ook vanuit verschillende organisaties en van de lokale gemeenschap en een school in Dolok Masihul giften mogen ontvangen. Veel indruk maakte de donatie van de organisatie Burhan Babursah in Turkije! Ook de Toyota Kijang dealer heeft de stichting een pakket levensmiddelen gedoneerd.



Rijst en andere levensmiddelen uit Turkije



Héél veel Indomie van de lokale gemeenschap



Een afvaardiging van een school voor voortgezet onderwijs kwam langs met veel levensmiddelen.

***Heel veel dank voor al deze heel mooie donaties!!***



Aan het eind van de maand Ramadan is het de feestdag Idul Fitri (suikerfeest). Het is dan gebruikelijk om kinderen een tasje met kleinigheidjes en een envelop met daarin een klein bedrag te geven.

**De kinderen zijn ook in deze periode** weer volop gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Er zijn activiteiten geweest met een artistiek tintje en ook aan sport en spel is gedacht.



**Ondertussen wordt er ook nog hard gewerkt** om en in het (t)huis zelf. De afvoer van water rond het toegangspad is verbeterd. En er is ook verlichting langs het pad aangelegd en in het (t)huis is op verschillende plaatsen extra verlichting aangebracht. De verlichting binnen en buiten is er ook voor het verhogen van de veiligheid.





**Geef straatkinderen een toekomst!**



**Stichting Anak Sumatera**

[www.anaksumatera.org](http://www.anaksumatera.org)

*Elke donatie is welkom op: NL57 INGB 000 755 8980*

***Hoeveel zou je willen doneren***

***€ 25,00 Eén maand eten***

***€ 30,00 Schoolboeken***

***€ 6,00 Eén week eten***

***€ 200,00 Eén jaar school***

***€ 12,00 Twee weken eten***

